



Olle Rimfors 1896-1994

Olle Rimfors, nestor och legendar bland svenska skidlärare och fjälledare, har avlidit nära 98 år gammal. Han var en av de lyckliga människor som i kärleken till skidåkning och livet i fjällen fann drivkraften till sina insatser såväl inom yrket som på det ideella planet.

Olle Rimfors blev yrkesofficer vid Jämtlands Fältjägarregiment 1917. Man kan gissa att det var intresset för skidåkning och friluftsliv som förde honom dit. 1928 avlade han gymnastikdirektörsexamen. Redan 1927 hade han dock tagits i anspråk som ledare av olika slag, bl a av Skidfrämjandet. Det blev inledningen till många års ledarskap vid såväl militära som civila kurser i skid- och fjälledarskap i bl a Storlien.

1933 deltog han i Skidfrämjandets första iglooexpedition och han var en av grundarna av Svenska Iglooklubben 1939. Hans meriter på detta område manifesterades bl a i Rimforspulkan och hans utveckling av skidbindningar och vallningsmetodik. Ett annat bevis på tilltron på hans fjällkunnande och ledarskap var chefskapet för räddningstjänsten i jämtlandsfjällen 1929-65.

Olle Rimfors var en framstående längdåkare. Det visade han bl a genom att vinna tävlingen om John Ebersteins armépris på skidor 1924. Men han blev också själv en framstående utförsåkare och förkäm-

pe för den alpina åkningens införande som tävlings-sport.

1934 åkte Olle Rimfors och Sigge Bergman, en annan legendar inom skidsporten, till Österrike och inhämtade lärdomar i Hannes Schneiders skidskola i St Anton. Vid hemkomsten introducerade de den alpina utförsåkning och metoden i det längdåkningsdominerade skidsverige.

Medan Sigge Bergman drogs till tävlings-skidåkning- en bibehöll Olle Rimfors sin inriktning på skidutbildningens teknik och metodik. Han skrev på 30-talet tillsammans med Gunnar Dyhlén "Terränglöpning på skidor" (1931) och tillsammans med Sigge Bergman "Slalom och störtlopp" och "På Skidor i Alpna" för Skidfrämjandets räkning. Han var medförfattare i Skidhandboken som kom 1945 och medverkade med flera artiklar bl a behandlade bivackteknik och fjällfärdsutrustning vintertid i På Skidor.

Olle Rimfors stora kunskaper och ledaregenskaper gjorde att han ofta anlätades som ledare för skidtrupper i utlandet, bl a var han ledare vid olympiaderna i St Moritz 1948 och i Oslo 1952.

Vi i Friluftsförbundet minns honom främst som skidpedagogen och fjälledaren. Vi är många som i skidinstruktörsutbildningen under hans ledning "hållt vatten ur örat" och fått omdömet "det var inte så puckelrygigt". Och hur många hotellgäster i Storlien och Riksgränsen som han gett råd i skidskolorna visste han knappast själv.

Olle Rimfors hade också uppdrag på det föreningsdemokratiska planet. Han representerade Jämtland och Härjedalen i den centrala styrelsen 1947-1955 och erhöll 1947 Friluftsförbundets järnmedalj. 1957 grundade han Svenska Skidlärföreningen vars hedersordförande han var sedan nära tre decennier. Samma post hade han i Svenska Iglooklubben. Vi minns med tacksamhet den entusiastiske skid- och fjälledaren som hade förmågan att få elever och andra deltagare att känna stor lycka och tillfredställelse i sina fjällupplevelser.

Ledaren som personifierade Iglookubbens motiv: Klokhet, kunskap och kamratskap.

GÖSTA FROHM, P-Å SJÖMAN,
TORSTEN SÖDERHORN