

OLLE RIMFORS

Jag minns:

"JUKLAPPEN SOM ÄNDRADE MITT LIV"

Olle Rimfors är ett av de allra största namnen i Friluftsrådets historia. Han är också en man som i högre grad än någon annan (möjligen med undantag för Ingemar Stenmark) gjort svenska folket till ett skidåkande folk.

Olle är idag en pigg 95-åring. Här berättar han två episoder ur ett liv som till stor del tillbringats på skidor.

100
ÅRSSEKTIONEN

"Jag växte upp i Tiveden och min far drev ett sågverk. Ett år, jag tror det var 1902 för jag var väl fem-sex år gammal, åkte far till Norge för att sälja sitt virke. Det här var strax före jul och när han kom hem igen hade han med sig ett avlångt paket åt mig som jag skulle få i julklapp. Paketet innehöll ett par skidor. I våra hemtrakter var sådana helt okända då, ingen åkte skidor och ingen visste heller hur man gjorde. Självt hade jag aldrig ens sett ett par skidor. Men jag blev intresserad. Det tog väl ett tag men till sist hade jag listat ut hur man skulle göra med bindningarna. Sedan åkte jag runt, runt vårt hus i flera dagar och till sist hade jag lärt mig att åka hyfsat.

Jag tyckte det var fruktansvärt roligt och så här i efterhand kan man väl säga att den julklappen kom att forma hela fortsättningen av mitt liv. Jag minns fortfarande hur de där skidorna såg ut."

Olle fick länge åka skidor ensam och det var väl många som undrade vad han egentligen höll på med. Skidåkning var, som sagt, något mycket exotiskt under

detta sekels första år. Han tog dock med sig sitt intresse till Örebro där han studerade vidare på gymnasiet och så småningom lyckades han locka några skolkompisar att prova på. Dessutom hade de en gymnastiklärare som uppmuntra-

Plogsväng i Storlien. Här lärde Olle bli vår kung att åka skidor. Volt i Riksgränsen. Olle var först i Sverige med denna från Österrike importerade skidakrobatik.
Foto: Sven Hörnell (Skidmuseets samlingar)



de deras skidåkningsintresse vilket så småningom ledde till nästa och stora avgörande händelse i den unge Olle Rimfors liv.

"Vi var ett gäng på 11-12 grabbar från gymnasiet som åkte till Duved på skolresa och jag tror att det var en av de allra första skolresorna som gick till fjälls. Jag minns inte exakt vilket år det var, men det var i alla fall strax före första världskriget. Vi var där en hel vecka och vi fick åka skidor tillsammans med sonen till slaktaren i Duved. Han lärde oss allt han kunde och för mig var det en revolution. Den veckan var nog lika viktig för fortsättningen av mitt liv som de första julklappsskidorna från far."

1915 flyttade Olle Rimfors till Östersund och en tjänst som officer vid Fältjägarregementet. Han åkte skidor i tjänsten och han åkte skidor på sin fritid. Och han lärde tusentals andra att åka skidor under många, många år inom Främjandet. Om alla dessa år säger han så här: "Det har varit roliga år. Det är just glädjen som har varit drivkraften."

Text: PER BÄCKMAN

