

# Freeeses och Sjöstrands lik nu funna

Lappar påträffade de förolyckade mellan Hanåshögen och Finnsjöarna

## Föraren Per Johansson saknas ännu

Dunklet kring de i fjällen försvunna stockholmsynglingarnas öde har skingrats. En rapport, som vid halvfemtiden på måndagseftermiddagen ingick till chefen för Jämtlands fältjägerregemente, meddelade, att liken efter de försvunna studerandena Freese och Sjöstrand under måndagen påträffats. Några spår efter den försvunne föraren hade man emellertid inte sett.

Upptäckten hade gjorts av en i spaningarna deltagande grupp lappar från Hosjöbottnarna och Glen. Liken påträffades mellan Hanåshögen och Finnsjöarna, s. o. om Hornasjön.

En senare rapport, som man förmodade innehålla närmare detaljer, ställdes i utsikt men ingick icke under kvällens lopp. Möjligen kommer någon sådan inte heller att lämnas förrän länsnotarien Fontell haft tillfälle att besöka platsen samt företaga erforderliga undersökningar, alltså först under tisdagseftermiddagen eller onsdagen. Avståndet mellan Hosjöbottnarna, där den militära spaningsstyrkan har sin förläggning, och den plats där liken påträffats, är nämligen betydande, samtidigt som det ju också är c:a 12 km. väg genom terrängen mellan förläggningen och kojan vid Fjällsta, där den utdragna fälttelefonledningen upphör. Det är alltså inte så snart gjort att "gå och telefonera".

De döda hade sin utrustning i behåll och lära ha förefallit att vara förhållandevis väl klädda. De befunno sig alldeles intill varandra.

Då några närmare uppgifter icke föreligga om de omständigheter, varunder liken påträffats, är det egentligen för tidigt att komma med några hypoteser rörande hur tragedien tillgätt. Det torde icke vara med säkerhet känt, huruvida föraren Johansson visste att den å åtskilliga kartor upptagna hyddan vid norra ändan av Anasjön icke längre finnes. Att de konstaterade spåren sluta vid norra ändan av Anasjön skulle kunna innebära, att sällskapet räknade med tillvaron av den nämnda hyddan och haft för avsikt att där söka läger för natten. Då sällskapet kom till Anasjön torde det säkerligen redan ha varit skymning. De hade ju då färdats fågelvägen c:a ett par mil från Vallbo. Samtidigt rådde på kvällen en orkanartad nordvästlig storm. Sannolikt fann man snart nog, att den sökta hyddan icke existerade, och sökte trots mörkret och stormen att arbeta sig vidare, i hopp att finna slugan vid Smalingen, vars tillvaro bör ha varit samtliga bekant. Att i det då rådande vädret och mörkret finna sig till rätta måste dock ha varit ohyggligt svårt. Deras ansträngningar misslyckades också. Man kom allt för långt åt höger, och till slut dukade man under för utmattningen och kylan.

Att föraren icke påträffades på samma ställe är anmärkningsvärt. Antingen har han arbetat sig något stycke till för att leta efter någon hydda e. dyl. medan ynglingarna sjunkit samman för att någon stund söka den vila, som blev deras sista — de lappar, som påträffade liken lära ha trott sig iakttaga några otydliga spår, som skulle kunna tyda på att Johansson fortsatt vidare i riktning mot Glen, i så fall för att där söka skaffa hjälp — el. också har sällskapet redan förut i stormen o.mörk-

ret kommit från varandra o. förgåtts var och en på sitt håll. Det hör till historien, att Per Johansson, enligt vad som nu blivit upplyst, skulle haft svagt hjärta samt t. o. m. av läkare varit varnad för att ge sig ut på mera krävande färder. Framtiden kanske kan kasta ljus även över denna del av det uppskakande dramat.

Spaningarna fortsätta under tisdagen, därvid även terrängen mot Glen kommer att genomsökas för konstaterande av huruvida några spår efter föraren Johansson kunna upptäckas.

### Likens hemforslande.

Transporten av liken torde komma att ske med skidkälkar och ombesörjas av lapparna. De döda föras i så fall först till Bydalen och därifrån med hästskjuts och bil till Östersund. Ett förslag, att de omkomna skulle föras ned till Flåtjärn och där hämtas av flygare, torde ej komma att förverkligas.

Till Vallbo anlände i går den därifrån utsända expeditionen, som legat vid Bredsjön. Med expeditionen följde de omkomnas bröder Arne Freese och Torgny Sjöstrand, vilka senare på kvällen avreste med hästskjuts till Undersåker för att under natten i bil fara till Östersund och därifrån med dagläget till Stockholm på tisdagen.

Jägmästare Lindhe med sällskap har övernattat i Fångvattnet och återvänder i dag till Vallbo.

### Planer att även sergeant Nilsson skulle kommit hit för flygspaningar.

Framställning lär, enligt N. D. A., även ha varit gjord till A.-B. Aeromateriel om att Upplands förare sergeant Nilsson skulle beredas tillfälle att flyga upp till Jämtland för att efterspana de försvunna turisterna. Som passagerare skulle medfölja en av de försvunna ynglingarnas bröder, skådespelaren vid Dramatiska teatern Arnold Sjöstrand. I varje fall lär en sådan tanke — sedan två av de försvunna nu påträffats få anses skrinlagda — liksom den även förut torde varit tämligen meningslös, då ju våra egna flygare gjort vad som på detta sätt varit möjligt att göra.

### Inga ytterligare meddelanden

ha under tisdagsförmiddagen ingått rörande spaningarna. Under dagen har undersökning rörande i vilket tillstånd stockholmsynglingarnas lik påträffats på själva fyndplatsen, verkställt av länsnotarien Fontell, men något meddelande om denna undersöknings resultat har icke ännu hunnit ingå. Samtidigt ha spaningarna efter den försvunne föraren pågått, särskilt i terrängen mot Glen.

Några flygspaningar i området ha icke ägt rum under tisdagen.