

DÖDSFALL



Olle Rimfors

– Som tidigare meddelats på nyhetsplats har f. majoren Olle Rimfors, Åre, avlidit 97 år gammal. Han var född på Fagerlids gård i Viby, Örebro, avlade studentexamen 1915 och flyttade samma år till Östersund. Efter officersexamen 1917 tjänstgjorde han vid Jämtlands fältjägarregemente, där han 1945 ut-

nämndes till major och fem år senare avgick med pension. Olle Rimfors var en av banbrytarna för utförsåkingen i Sverige då han i mitten av 1930-talet, tillsammans med Sigge Bergman, introducerade slalomspporten i landet. Han hade 1928 avlagt gymnastikdirektörsexamen vid GCI och studerat skidåkning i såväl Österrike som Schweiz och han blev en ivrig förkämpe för utförsåkingen som tävlingssport. Han hade också en stor del i att Jämtland länge kom att dominera inom denna skidgren. Olle Rimfors stora kunskaper och ledaregenskaper gjorde att han ofta anlätades som ledare för skidtrupper och han var olympialedare i St Moritz 1948 och överlagledare vid OS i Oslo 1952. Dessförinnan hade han bl. a. varit tävlingsledare för landets första alpina SM i Östersund 1937 samt svensk lagle-

dare vid militär-VM på skidor 1939 i Zakopane, Polen. Som aktiv hade han själv bl. a. vunnit DM i kombinerad tävlan och backhoppning i Västmanland-Närke 1922 samt "Norrlands-officerarnas statyettävling på skidor" fyra gånger. Från 1927 togs hans tjänster i anspråk som ledare för olika kurser, bl. a. av Skidfrämjandet, vars styrelse han tillhörde i många år. För den jämtländska fjällräddningstjänsten var han överledare från 1929 till 1965 och han var chef för militära detachementet för räddningstjänsten i Jämtlandsfjällen 1935-38. Olle Rimfors var sportchef vid Fjällkedjans hotell AB 1950-66 och ledare för vidarutbildningen av Arméns gymnastik- och idrottskola under samma tid. I många år var han även verksam som sjukgymnast vid Åre sjukhus. Olle Rimfors grundade 1957 Svensk skidlärareförening, där han för mer än två decennier sedan blev hedersledamot. Han var även hedersledamot i Svenska Iglooklubben. Olle Rimfors medverkade i skid- och fjälltekniska instruktionsböcker, bl. a. Skidfrämjandets "Handbok i skidloppning" och utgav 1934 tillsammans med Sigge Bergman "På skidor i Alperna". Han var också med i instruktionsfilmer för skid- och fjällsport samt militär skid- och vinterutbildning. Sitt brinnande intresse för skidsport och friluftsliv hade han kvar och upp i ålderdomen medverkade han vid utarbetandet av kurs- och träningsverksamhet. Som 95-åring fick Olle Rimfors på nytt träffa sin tidigare skidelev, H. M. Carl XVI Gustaf, som i mitten av 1950-talet fick ta del av hans kunskaper. Under många år levde Olle Rimfors i fjällnära natur och han var aktiv och hade god hälsa upp i hög ålder. Dagligen tog han sina promenader och motionsåkte på skidor runt fastigheten i Ullån, där han bodde tills krafterna avtog i höstas. Olle Rimfors, som blev änkeman två gånger, sörjes av dottern Brita med make Thorsten, Brösarp, Skåne, barnbarnen Agneta och Staffan samt övrig släkt och många vänner.

var född på den gård i Handsjö byn, där hon var bosatt och verksam under större delen av sitt liv. Från unga år hjälpte hon sina föräldrar med olika sysslor i hemmet. I början av 1940-talet gifte hon sig med Anders Bäckström från Handsjön. Ed Bäckström ägnade sig i alla sina helhjärtat åt omsorgen om henne och familjen och hon var en kunnig husmor. Hon gav även sina föräldrar en god omvårdnad då de blev äldre och fader fick hennes hjälp och skötsel tills han avled vid 97 års ålder. På lediga stunder var hon mycket road av stickning, något som hon ägnade sig åt in i det sista. Blommor var ett annat av hennes intressen. Edit Bäckström blev änka 1970, bodde kvar på hemgården tills hon för sju år sedan flyttade till en pensionärslägenhet i byn. Hon sörjer av barnen Bruno, Vivi, Solve och Maud med familjer, barn, barnbarn och barnbarnbarn samt syskon, övrig släkt och vänner.

Sven Moberg

– F. byggnadsarbetaren Sven Moberg, Kölsillre, Haverö, avlidit i en ålder av 87 år. Han var född i Kölsillre och förblir hembygden trogen. Under yrkesaktiva tid var han huvudsakligen byggnadsarbetare men han hade också under vissa perioder varit verksam i skog. Sven Moberg var politiskt engagerad, medlem i Haverö socialdemokratiska förening och han hade även haft uppdrag i Haverö gamla kommun. På tre dagar ägnade han sig åt verarbeten och han tillverkat många fina bruksföremål. Han sörjes av maken Siri som är dotter, barnbarn och barnbarn samt syskon, övrig släkt och vänner.



Märta Jonsson

– Märta Jonsson, Tångeråsen, har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 83 år. Han var född och uppväxt i Kax samband med giftermålet i med John Olov Jonsson flytt hon till Tångeråsen. Mak drev jordbruk tillsammans

FÖDDA

Vår dotter MICAELA

Johans och Daniels

LILLASYSTER

Barbro Lindh och Rolf Holmgren
Sundsvalls BB 25/2 1994

DÖDA



Min älskade make,
vår käre far, svärfar,
morfar och farfar

Axel Wikström

* 26 mars 1924

har hastigt avlidit i sitt hem, sörjd
och saknad av oss, övrig släkt
och vänner.

Orrviken 1 mars 1994

GUNNEL

Gunn-Lis och Martin

Bengt Simon Ann-Sofi David

Johnny och Irma

Tanja Marit

Werner och Ingrid

Daniel Ellinor

Det susar av vemod kring hemmet
då Du ej finnes mer
Vart vi än blickarna vänder
spår av Din gärning vi ser
Och när detta varma hjärta
icke klappar mera här
Då känner vi med smärta
att det bästa borta är
Hur vi ber och hur vi gråter
får vi Dig aldrig åter
Tack för allt!

Begravningsgudstjänsten äger rum i
Sonne kyrka tisdag 15/3 kl 11.00.
Därefter inbjudes till minnesstund i
sockenstugan. I stället för blommor,
tänk på Röda Korset.



Vår käre



Vår käre mor,
svärmor, mormor och farmor

Märta Jonsson

* 25 januari 1911

har i dag stilla insomnat och lämnat
oss, syskon, övrig släkt och vänner i
stor sorg och saknad men i ljus
minne bevarad.

Tångeråsen och Hällebo
5 mars 1994John-Erik och Greta
Anna och Acke
Alfred och Ann-Margret

Karin

Ove och Elsie

Sixten

Britta och Martin

Ingrid och Stig

Barnbarn

Barnbarnsbarn

En trött liten Mor med silvergrått
hår
och en panna som plöjts av
bekymmer och är
Med blick som var leende, solig
och klar
Så lever Din bild bland de Dina
kvar.

Tyst är vår hälsning, sakta vi viska
Sov gott, käre Mamma, vila i frid.

Begravningsakten äger rum lörd. 12
mars kl 11.00 i Rönnöfors kyrka.
Därefter inbjudes till minnesstund i
församlingshemmet. Tänk på cancer-
fonden. Valfri klädsel.



Min käre mor,
mormor och svärmor

Elin Larsson

* 20 januari 1906

har i dag lämnat oss, syskon samt
övrig släkt och vänner i stor sorg
och saknad, men i ljus minne
bevarad.

Brunflo och Bräcke